

"Hé, ho, Pinokkio, met je houten been.
Hé, ho, Pinokkio, waar ga je nu weer heen?"
Ik? Ik ga naar school.

Op dat moment begon de neus van Pinokkio te groeien.
Wel 20 cm lang. Dat gebeurde altijd als Pinokkio iets
vertelde dat niet helemaal waar was.

Maar ja, Pinokkio was dan ook geen gewone jongen; hij
was van.... hout!

En deze keer blijft hij van hout! Geen toverfee, geen
jongetje zoals alle andere kinderen.

"Je bent wie je bent.", zegt Geppetto: " Als je maar
onthoudt, dat ik van je houd, ook al ben je van hout!"

Wat wel zijn gebleven zijn de avonturen van Pinokkio,
het marionettentheater, de pestkoppen Wolf en Kat, de
zee, de walvis, maar vooral....de zoektocht van Pinokkio
en Geppetto naar elkaar.

Eric Borrias bewerkte het boek tot een vrolijke
meespeelvoorstelling
van 45 minuten,
voor iedereen
vanaf 4 jaar.



Tekst en spel: Eric Borrias
Techniek: Mirko Borrias
www.verhalenverteller.nl

Boeking: Het Verteltheater
www.verteltheater.nl