

Momo en de Tijdspaarders (8+)

Naar het boek van Michael Ende

“Adem, stap, veeg. Adem, stap, veeg. Adem, stap, veeg. Tijd is een bloem” (Beppo)

De mens heeft nog nooit zoveel vrije tijd gehad als nu! En toch.....

Waarom zijn de mensen zo druk? Waarom heeft niemand meer tijd? Tijd om niets te doen, tijd om te spelen? Tijd om elkaar echt te ontmoeten?

Zijn we in de greep van de Tijdspaarders?

De heren in hun grijze pakken, hun grijze bolhoeden en altijd weer die stinkende sigaren!

Dit verhaal gaat over een stad in de greep van de Tijdspaarders. Stap voor stap stelen ze de tijd van de mensen; de tijdbloem die bloeit in ieder mens. Zonder tijdbloem wordt het leven gehaast, grijs en grijs.

De Tijdspaarders maken van de tijdbloemen sigaren!

Zonder sigaren kunnen ze niet bestaan.

De hele stad is in hun greep, zelfs de kinderen.

Alleen het meisje **MOMO** niet. Zij woont in het oude amfi-theater.

Mensen komen graag bij haar, want **MOMO** kan luisteren, zoals niemand dat kan.

MOMO heeft alle tijd.

Maar dat bevalt de Tijdspaarders absoluut niet. Een tijdloos kind!

Kan **MOMO** de Tijdspaarders verslaan en zo haar vrienden redden?

En waar komt die bijzondere schildpad ineens vandaan?

Neem de tijd en kom kijken!

Tekst en spel: Eric Borrias

Muziek en klankspel: Bram Borrias

Techniek: Mirko Borrias

Kostuums: Atty Kingma

Kasiopeia: Ewout de Ruiter

Eric Borrias: www.verhalenverteller.nl

Bram Borrias: www.componeren.com

Boekingen en inlichtingen: Het Verteltheater. www.verteltheater.nl

MOMO en de Tijdspaarders is een uitgave van uitgeverij Lemniscaat.